

in rende die gruwelijk en heel verdrietig is.
Bedank uit de grond van mijn hart over
een jaar sta ik weer bij jou op de stoep want
moeds je me voorspelde ga ik nu ook weer een
moedige tijd tegemoet maar als ik het even
niet zie zitten dan pak ik het bandje en je
stem geeft me troost en moed om door te
knopen. Bedankt Ticanaf, God zegenen
je wern!

Haarlijke groeten

B K

Zoetamer

Copyright © 2007 Ticanaf. All Rights Reserved. Ticanaf® is a registered trademark. Copy-
right: D.D. 13-03-2007; 4.702513.013. Any form of reproduction, storage or transmittal of
this material is prohibited without the written permission of Ticanaf. Permission to produce
or copies may be obtained by contacting Ticanaf, Lau Mazirellaan 466, 2525 WV, The Hague,
The Netherlands, or by calling + 31 70 329 87 17.

Moedermeer 28.6.99

Hallo Triëke,

Op 1 juni j.l. was ik voor een voorstelling bij jou thuis, wat er toen gebeurde dat had ik nog nooit meegemaakt, ik heb in het verleden veel helderzienden geraadpleegd maar zij sloeg de plank meteen naar, zo eerlijk zo verbijsterend en ik slaap stukken beter sinds ik bij je bent geweest ben ook iets rustiger geworden.

Ik luister het cassettebandje regelmatig af je stem je eerlijkheid troost me enorm. Toen ik om kwalf uur 's middags buiten stond, ma een bende aan jou, bleven de tranen komen en komen, ik zat in lijn 8 terug naar het Centraal Station en kon de tranen bijna niet inhouden ook in de trein, terug naar Moedermeer zat ik uit het raampje te kijken maar zag niets, hoorde alleen jou stem met een waarheid van en over mijn leven die tot nu alleen